

Hoop.....

Haarlemmerland
HUMANISTISCH
VERBOND

"Probeer de verminkte wereld te bezingen:

Probeer de verminkte wereld te bezingen.

Denk weer aan de lange junidagen,

aan de rozijnen, de druppels van rosé.

(...)

Bezing de verminkte wereld

en het grijze veertje, dat een lijster heeft verloren,

en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt

en steeds terugkomt."

Passender dan met deze regels van de Poolse dichter Adam Zagajewski kunnen we deze nieuwsbrief ons inziens niet beginnen.

Terwijl het weer uitnodigt binnen te blijven, trakteren wij je op uitnodigingen voor boeiende bijeenkomsten en mooie verhalen over de drukbezochte nieuwjaarsborrel, een Humanist uit Haarlemmerland, een verslag van een ledenbezoek aan slot Loevestein. Veel leesplezier en graag tot ziens!

De redactie



Jouw antwoord op polarisatie

Vind je het soms ook zo lastig om met mensen met andere ideeën in gesprek te gaan? Weet je soms pas later wat je eigenlijk had willen zeggen? Snap je soms niet dat mensen 'zo dom' kunnen zijn.....

Op 22 maart 2025 organiseren we de verdiepende dag

Zoek jouw antwoord op polarisatie

Locatie: Jansstraat 33.

Tijd: 10.30 - 14.00 uur.

“ Achter iedere eenzijdige mening schuilt een veelzijdig levensverhaal. ”

Voor meer informatie en om je op te geven, ga naar

<https://haarlemmerland.humanistischverbond.nl/events/zoek-jouw-antwoord-op-polarisatie-haarlem/>



Vooraankondiging: De Ontmoeting

Nieuwsgierig zijn, blijven leren en openstaan voor nieuwe ideeën en andere meningen. Dit zijn kenmerken die aan de basis van het humanisme staan en redenen om *De Ontmoeting* te gaan organiseren.

De Ontmoeting worden bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan met mensen die ons inspireren en/of intrigeren. We denken bijvoorbeeld aan gesprekken met (milieu)activisten, met vluchtelingen en gesprekken die gaan over omgaan met eenzaamheid in verschillende culturen en over zingeving.

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de eerste 'De Ontmoeting'. Is er iemand die je graag in deze reeks zou willen ontmoeten of een thema waar je graag aandacht voor wil? Laat het ons dan weten door te mailen naar: info@hvland.nl (tav Liesbeth van den Bos).



**Humanisten van Haarlemmerland:
Anton Fielmich**

door: Lia de Ridder

Geluk zit in kleine dingen

Op Landgoed Beeckestijn, een prachtig terrein van Natuurmonumenten nabij Driehuis, gemeente Velsen, ontmoet ik Anton Fielmich. Hij wil deze maand de Humanist van Haarlemmerland zijn en mij vertellen wat hem ertoe bracht om lid te worden van Humanistisch Verbond.

Anton komt regelmatig op dit landgoed om zijn wolfshond uit te laten. Zelf gebruikte ik de gelegenheid graag om dit plekje dat al zo lang op mijn verlanglijstje stond, eindelijk eens te bezoeken. En ik kan het iedereen aanbevelen hier eens heen te gaan. Het is een prachtig stukje Noord-Holland!

Ook het gesprek met Anton was boeiend. Anton is al lang ('ik denk wel meer dan 10 jaar') lid van Humanistisch Verbond. Hij ziet het lidmaatschap als een vorm van ondersteuning van een doel waar hij achter staat. 'Ik heb in mijn leven ontdekt dat velen in feite hun zienswijze willen uitdragen. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zelf moet kunnen kiezen voor de inrichting van hun leven. Humanistisch Verbond staat pal voor de integriteit van "de menselijke ik". Iedereen moet zelf nadenken wat hij/zij zelf wil. Dat wil overigens niet zeggen dat je geen rekening hoeft te houden met anderen. Tot collectieve keuzen kom je in overleg met anderen.'

Acceptatie

"Kennis is macht", zei mijn vader vroeger. Dus ik heb vele opleidingen gevolgd, vele diploma's gehaald en veel boeken gelezen. Mede daardoor heb ik ook geleerd dat de oplossing niet in kennis zit. De oplossing zit wel in acceptatie. Accepteren wie de ander is. Daar naar luisteren en dat accepteren. Wie je ook bent, wat je ook meebrengt, uit welk milieu je ook komt; als je lief en aardig bent naar je omgeving, kom je het verst.'



Tabee Kafee

Het tweede tabee kafee zit er al weer op. Als gevolg van de griep-epidemie was de groep dit keer uitgedund tot 6 deelnemers, die in vertrouwelijke setting de dood met elkaar bespraken. Juist omdat ieder met eigen ervaring naar het Tabee Kafee gekomen was, konden de deelnemers elkaar verrijken met hun perspectief. 'Ik dacht dat dood voor mij geen taboe was, maar ik ontdek nu dat dat wel zo is', aldus 1 van de deelnemers. 'ik ervaar dit gesprek als een opluchting' aldus een andere. 'Ik kom volgende keer weer.'

Is dood voor jou een thema of vraag je je dit juist af? Meld je dan aan voor het volgende Tabee Kafee en ervaar zelf of het verlichting brengt of antwoorden. Op basis van ervaring wacht je zeer waarschijnlijk een aangename avond, waarop ook gelachen mag worden.

De volgende bijeenkomst is 12 maart. Van 20 tot 22 uur in Jansstraat 33, Haarlem.

We vragen je nadrukkelijk om je van te voren op te geven. Per bijeenkomst er ruimte voor maximaal 12 mensen.

Opgeven via info@hvmland.nl

In de spotlight



Het stevige midden aan zet!

Een initiatief van Raja Alouani en Liesbeth van den Bos

Wij staan voor een land dat waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit hoog in het vaandel heeft. Een land waarin mensen open staan voor ontmoeting, met elkaar in gesprek blijven en van elkaar willen leren (waarbij het ook mag schuren en je het niet altijd eens hoeft te worden). We zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Dat we er voor op moeten komen, van ons moeten laten horen.



Na een eerste ontmoeting op 13 december 2024, komen wij 31 januari weer bijeen. Wie daarbij wil zijn kan een mail sturen naar

Liesbethvdbos@gmail.com

Wij zijn Raja Alouani, Liesbeth van den Bos en een brede groep inwoners uit Haarlem en omgeving. Een groep die zich, niet per se vanuit een organisatie maar op eigen titel, hard voor deze waarden wil maken. We maken zich zorgen over uitspraken over mislukte integratie, over de uitsluiting van mensen en verharding. We vinden het erg dat groepen mensen zich niet langer gewenst en veilig voelen, dat groepen burgers tegen elkaar op worden gezet. Het voelt voor ons niet goed meer om stil te zijn. We gaan onze stem laten horen, ontmoetingen organiseren en verbinden. [Lees meer.](#)



2025 is goed gestart!

Met meer dan honderd leden en andere geïnteresseerden zijn we het nieuwe jaar gestart op zondag 12 januari in 'Sociëteit Vereeniging' aan de Zijlweg in Haarlem. Na een presentatie van activiteiten door ons bestuur en een zeer inspirerende lezing van Jacqueline Duurland over de sinds de Grieken bekende noodzaak van theater, dans, muziek en wijn konden we wijn proeven, kunst kopen ten behoeve van van een vluchtelingenorkest Partout en een goed gesprek.

Een van de bezoekers, Marianne Visser van Klaarwater, heeft daar zo'n mooi verslag over geschreven, dat we dat hier graag met u

delen: <https://www.verderopweg.nl/2025/01/16/humanistisch-verbond-haarlemmerland/>

Tegenpolen in Slot Loevestein

door Piet de Vries en Jaap
Slabbekoorn

Met z'n vijven in de auto, op weg
naar Slot Loevestein, op een koude
maar zonnige januaridag.



Een tentoonstelling over polarisatie op een passende historische plek. Dat was de bestemming van de middag.

In het slot volgden we een route met uitleg over het kasteel, de verschillende ruimtes. Een over de mensen, die er al dan niet vrijwillig woonden, waarvan Hugo de Groot wel de bekendste is.

Verdeeld over de kamers stonden panelen met informatie over polarisatie; vroeger en nu. Vroeger, in de tijd van Hugo de Groot vond er in de toenmalige republiek een heftige ideeën- en geloofsstrijd plaats tussen de aanhangers van Gomarius en Arminius; een strijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten.

<https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/zuidwest/arminius-contragomarus>).

Een strijd die steeds meer ook een politiek karakter kreeg; prins Maurits tegenover Johan van Oldenbarnevelt.

De tentoonstelling vertelt niet alleen deze historie, maar werpt ook een blik op het heden. Het Humanistisch Verbond belicht in de tentoonstelling de actuele polarisatie in Nederland.

Met prikkelende [vragen en.....](#)

Word vrijwilliger humanitas | Haarlemmermeer

Wil je graag iets voor een ander betekenen? Als Humanitas vrijwilliger maak je echt het verschil! Wij bieden een leuk team en professionele begeleiding. Met een paar uur per week kan jij een ander al helpen, dus meld je nu aan.

Ga voor al onze activiteiten, vacatures en het aanmelden naar onze website:

www.humanitas.nl/haarlemmermeer

Van alleen naar verbinding! humanitas | Haarlemmermeer

Voel je je alleen en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Meld je aan bij Humanitas Metgezel. Wij zoeken een vrijwilliger die bij je past voor een luisterend oor en een steuntje in de rug!

Humanitas.nl/
haarlemmermeer
of bel 06-30699499

Kom jij het team van Humanitas versterken?

Zoek je zinvol vrijwilligerswerk? Humanitas zoekt jou!

Vorig jaar hielpen onze vrijwilligers in Haarlemmermeer bijna 900 inwoners. Soms kregen bewoners in een eenmalig gesprek in een van onze financiële cafés hulp bij het aanvragen van een toeslag, bijzondere bijstand, het doen van aangifte bij de belastingdienst of het aanvragen van een betalingsregeling. Andere inwoners kregen een periode huisbezoek om samen met een vrijwilliger de financiële administratie weer op orde te brengen. Vrijwilligers boden een luisterend oor voor mensen met verdriet over het verlies van gezondheid, een partner of naaste. En weer andere vrijwilligers waren maatje voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken omdat zij behoefte hebben aan verbinding met een ander.

Wil je ook op deze manier van betekenis zijn voor regiogenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken? Bel dan met 06-51662905 of neem een kijkje op

<https://www.humanitas.nl/haarlemmermeer>

STEUN BIJ VERLIES EN ROUW humanitas

Heb je een *dierbare* verloren, dan staat de wereld *stil*.

Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er meer toe doet.

Daarom is rouwen zo belangrijk.

Een vrijwilliger van *Steun* bij rouw reikt je graag de hand en bezoekt jou *thuis*.

Meer info:
humanitas.nl/haarlemmermeer of bel 06-46770572

THUISADMINISTRATIE humanitas

Het kan *iedereen* overkomen: je bent het *overzicht* kwijt en de enveloppen stapelen zich op.

Krijg weer grip op je *administratie*. Samen met een *vrijwilliger* van Humanitas.

Bij jou *thuis*. Met *respect* de dingen uitzoeken, totdat het je *zelf* weer lukt!

Gratis advies Schuld aflossen Rekeningen betalen Uitgaven bekijken Samen instanties opbellen Overzicht krijgen

humanitas.nl/haarlemmermeer of bel 06-51465859

Het aanbod van Humanitas Haarlemmermeer

Humanitas Haarlemmermeer is een afdeling waarin alle medewerkers vrijwilliger zijn. Dat geldt voor het bestuur, de coördinatoren van onze activiteiten en de uitvoerende vrijwilligers.

We hebben op dit moment 4 activiteiten:

Financiële Cafés wekelijks op 4 locaties: Hoofddorp-Overbos, Hoofddorp-Centrum, Nieuw-Vennep en Vijfhuizen

Thuisadministratie

Steun bij Verlies en Rouw

Metgezel, maatjes voor vriendschappelijk of activerend huisbezoek.

De werkwijze van Humanitas

De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt.

We zijn er voor iedereen.

Ons Kloosterpad

door Eveline Kroezen

Samen met mijn zus en twee nichten wandel ik het kloosterpad. Eens in de zoveel tijd lopen we een etappe en we zijn inmiddels ongeveer op de helft. Eigenlijk moet ik Ons Kloosterpad schrijven, want zo wordt de route officieel genoemd (<https://onskloosterpad.nl>). Ons Kloosterpad is een route van 330 kilometer, die opgedeeld is in vijftien etappes. De route komt langs vijftig kloosterlocaties in Brabant. Bij de route hoort een prachtig vormgegeven boek, Bindboek Ons Kloosterpad. Ook hebben kunstenaars per etappe een souvenir ontworpen, dat je voor een schappelijk bedrag kunt kopen. Verder heeft elke etappe een waarde. Het is de bedoeling dat je onderweg met elkaar in gesprek gaat over die waarde. Het is dus een wandelroute met een extra dimensie.



Het lopen van klooster naar klooster is een bijzondere ervaring. Veel kloosters zijn niet meer als klooster in gebruik. Er zijn bijvoorbeeld kloosters, die een brouwerij hebben of waar je kunt blijven slapen. Toch zijn de kloosters over het algemeen mooie, verstilde plekken, die uitnodigen tot bezinning. Doordat we onderweg een waarde bespreken ontstaan er mooie gesprekken. Tijdens onze meest recente etappe bespraken we bijvoorbeeld de waarde “dankbaarheid”. De een is iemand of iets dankbaar, de ander kan zich in het algemeen dankbaar voelen. Dan komt dankbaarheid dicht bij geluk. Maar wat is dan het verschil? Zo wandelen we al bezinnend door het prachtige Brabantse landschap. Een aanrader.

Ander nieuws:

De remonstrantse Kerk organiseert 6 februari **Het Gesprek** over het boek **Een zinvol leven** van journalist **Fokke Obbema**.

<https://haarlem.remonstranten.nl/blog/actueel/23-januari-6-februari-het-gesprek/>

En 13 februari een lezing met Arita Baaijens in het kader van hun klimaat project.

Meer info op

<https://haarlem.remonstranten.nl/blog/actueel/13-februari-klimaatproject-lezing-arita-baijens/>

Activiteiten eerste kwartaal 2025

Het bestuur van de afdeling Haarlemmerland organiseert samen met de leden verschillende activiteiten. De volgende bijeenkomsten staan gepland:

- 3 februari: kennismaking nieuwe leden
 - aanvang 20 uur
 - Grand Cafe Brinkmann
 - graag opgeven bij info@hvmland.nl
- 9 maart film;
 - Schuur Haarlem
 - nadere info volgt
- 12 maart Tabee Kafee
 - aanvang 20 uur
 - Jansstraat 33 Haarlem
 - aanmelden vooraf noodzakelijk: info@hvmland.nl
- 16 maart Humanistisch Café
 - 14.30 uur
 - Jansstraat 33
- 22 maart Zoek jouw antwoord op polarisatie
 - aanvang 10.30 uur
 - Jansstraat 33 Haarlem
 - opgave via landelijke website
- 30 maart Filosofische wandeling
 - 10 uur
 - Theehuis Haarlemmerhout

Wil je meer weten over de **activiteiten van Humanistisch Verbond** in de regio Haarlemmerland of elders in het land?, klik dan [hier](#)

Meer nieuws.

Wil je meer weten over andere, boeiende activiteiten in de regio, klik dan op de naam van de organisatie hieronder:

[Het HV Amsterdam en Amstelland](#)

[De Kapel in Bloemendaal](#)

[Het Filosofisch Café Haarlem](#)

[Amnesty International](#)

[De mensenkerk in Beverwijk](#)

[De Remonstrantse kerk](#)

[Sporen van Slavernij Haarlem](#)

[Sociëteit De Vereniging](#)

Informatie en contact

HV Haarlemmerland: info@hvland.nl Rijnstraat 114, 1971VJ IJmuiden

Duo voorzitters: Sophie de Boer en Jaap Slabbekoorn

voorzitter@hvland.nl

Landelijk bureau: 020 52190 00, info@humanistischverbond.nl

Geestelijke Verzorging: Greet Doornenbal 06 41 144 029 of
Questio 06 38 840 277

Humanistische Uitvaartbegeleiding: 0900 90050 30

<https://humanistischeuitvaart.nl>

humanistischeuitvaartznh@gmail.com

Colofon

Uitgave: Humanistisch Verbond Haarlemmerland

Redactie: Lia de Ridder, Paul Hendriks en Jaap Slabbekoorn