

Mensenwerk vraagt vertrouwen

Haarlemmerland
HVMANISTISCH
VERBOND

Met enige variatie horen wij regelmatig de verzuchting dat we in een *rare, heftige, uitdagende* tijd leven. Zonder moeite kun je daar nog tien andere bijvoeglijke naamwoorden aan toe voegen.

Veel mensen zoeken hun weg hierin met vragen over hoeveel ze moeten lezen, hoeveel nieuws ze kunnen volgen aan de ene kant en aan de andere kant de vraag 'wat kan ik' en 'wat kunnen we doen?'.
Verwacht hier geen antwoord, geen oplossing.

Wel de hoop en verwachting dat we samen naar oplossingen kunnen zoeken en in zekere zin ook samen naar oplossingen zullen moeten zoeken. Samen met de mensen met wie we ons verbonden voelen, door wie we ons gesteund voelen; maar ook samen met de mensen van wie we het gevoel hebben dat ze tegenover ons staan, mensen van wie we denken dat ze veel van wat wij waardevol vinden, willen vernietigen.

Dat vraagt vertrouwen. Heel veel vertrouwen. In mensen, in mensenwerk. Met alle onvolkomenheid en kwetsbaarheid, die daar bij hoort.

De redactie

Schrijven voor de Nieuwsbrief?

We maken de Nieuwsbrief nu met drie mensen (Paul, Lia en Jaap) en met mensen die voor kopij en input zorgen. Maar er is zeker plaats voor nog een of twee mensen in de redactie. Ben je nieuwsgierig, onderzoekend, graag in gesprek met andere mensen, vind je het leuk om met taal, teksten en vormgeving bezig te zijn en/of thuis in de sociale media neem dan contact met ons op.

Daarnaast is er ruimte voor iemand die een vaste column verzorgt. Dus ben je een beetje tegendraads, eigenwijs.....



De Ontmoeting

uitnodiging voor de volgende bijeenkomst op 11 mei en
verslag van de bijeenkomst van 16 maart
door Paul Hendriks

De Ontmoeting is de naam van een serie open gesprekken over grote thema's.

Naast persoonlijke verdieping zoekt het Humanistisch Verbond ook naar manieren om maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken. Afdeling Haarlemmerland heeft daarom het initiatief genomen om dit jaar een reeks van vijf bijeenkomsten te organiseren onder de titel De Ontmoeting. Tijdens deze bijeenkomsten gaan bezoekers in gesprek met gastsprekers over onderwerpen die raken aan identiteit, diversiteit en inclusie.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van **racisme**.

[Lees verder op de website.](#)

De volgende Ontmoeting is **11 mei**. Het thema is dan:
Waarom en hoe word je een activist?



‘geloof niet, denk zelf’

Humanisten van Haarlemmerland:

Piet de Vries uit Haarlem

door Lia de Ridder

Na een lange periode van afwezigheid is Piet mede door een gesprek met een oude schoolvriend opnieuw lid geworden van Humanistisch Verbond. ‘Dat was een soort wakeupcall’. Hij zit nog in zijn oriëntatiefase, benadrukt hij. Hij wil kijken of Humanistisch verbond voldoende maatschappelijk

betrokken is op de onderwerpen die hij belangrijk vindt. Ook wil hij nieuwe mensen leren kennen. Lid zijn zonder daar actief invulling aan te geven is niets voor Piet.

De enige vaste vraag voor deze rubriek –wat maakte dat je besloot lid te worden van het Humanistisch Verbond?- kan in het geval van Piet 2 keer beantwoord worden. Voor het eerste lidmaatschap vormde Piet’s militaire dienstplicht de aanleiding. Daar ontdekte hij dat er niet alleen Christelijk geestelijk verzorgers waren, maar ook een humanistisch raadsman. De dienstplicht heeft hem in meerdere opzichten veel gebracht.

[Lees verder..](#)

<https://haarlemmerland.humanistischverbond.nl/geloof-niet-denk-zelf/>



Op 12 maart kwamen weer 12 mensen in Jansstraat 33 bijeen om onder leiding van Lia en Hester in gesprek te gaan over de dood. Ondanks de grote gemene deler dat de dood bij het leven hoort, was de variatie in houding ten opzichte van het thema enorm. Dit maakte het gesprek voor alle deelnemers waardevol. Dit gesprek was de laatste van de pilot. We gaan de gesprekken samen met de landelijke organisatie evalueren en nemen de verbeterpunten mee naar het eerstvolgende Tabee Kafee.

Het eerstvolgende **Tabee Kafee** zal plaatsvinden op **13 mei** in de Haarlemse **Jansstraat 33** vanaf **20 uur**.

Deelname staat open voor iedereen na inschrijving via info@hvland.nl vol is vol, dus meld je tijdig aan.

In de spotlight



Diana Korbee is vrijwilliger Verlies en Rouw bij Humanitas Haarlemmermeer.

Diana vertelt dat ze eerder moest stoppen met werken dan de bedoeling was. Dat was voor haar een moeilijke periode. Maar ook een stimulans om na te denken over wat ze wilde. En eigenlijk wist ze dat al wel: zinvol bezig zijn met en voor andere mensen. Via via kwam ze bij Humanitas Haarlemmermeer terecht en na een gesprek met een van de coördinatoren werd ze vrijwilliger Verlies en Rouw.

[Lees verder op onze website](#) en kijk op de website van [Humanitas Haarlemmermeer](#)

In de spotlight II



“De Haarlemse Bavo vol met humanisten”

Interview met Gert Jan Binkhorst

*Door Jaap Slabbekoorn
en Lia de Ridder*

“De Haarlemse Bavo vol met humanisten”

Interview met Gert Jan Binkhorst

Door Jaap Slabbekoorn en Lia de Ridder

Gert Jan Binkhorst. Oudere leden kennen hem vast nog als voorzitter van de afdeling Haarlem en Omgeving en later Haarlemmerland in de periode 1990-1997. Maar ook daarna is hij nog lang actief humanist geweest. Nu hij ook als voorzitter van de cliëntenraad van het Reinaldahuis is gestopt is, vinden wij het hoog tijd voor een interview waarop we terugblikken op 35 jaar actief humanisme.

Zelf zelfstandig denken

Gert Jan kwam voor het eerst met humanisme in aanraking tijdens zijn studententijd in Delft, waar hij het humanisme via de samenwerking van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond met de humanistische vereniging Socrates die club leerde kennen en ontdekte dat hij Socrates buitengewoon inspirerend vond. Toen na zijn studie verkeerskunde een collega op zijn werk bij Rijkswaterstaat (RWS) die tevens in dezelfde plaats woonde lid bleek te zijn van het Humanistisch Verbond, besloot Gert Jan ook lid te worden. ‘God werd in die tijd nog veel gebruikt als oorzaak, afleiding of excuus. Als technicus had -en heb- ik daar moeite mee.’ De basis voor zijn humanisme werd echter waarschijnlijk al in zijn jeugd gelegd. Hoewel hij in een vrijzinnig christelijk gezin is opgegroeid en een stevig christelijke kleuterschool bezocht, legden zowel zijn vader als het – oecumenische Huygens Lyceum in Voorburg de nadruk op zelf zelfstandig denken.

Pas na zijn verhuizing naar Heemstede in 1989, hij was inmiddels vader van 3 kinderen, zocht Gert Jan contact met het Humanistisch Verbond in Haarlem. En blijktbaar viel hij op, want toenmalig voorzitter Klaas de Jong vroeg als snel of hij het voorzitterschap wilde overnemen. ‘Het was toen een heel andere tijd dan nu. Veel

meer mensen waren actief en met het bestuur organiseerden wij 6 boeiende bijeenkomsten per jaar waarbij zo'n 30-40 leden met elkaar in gesprek gingen na een introductie van een deskundig spreker op een boeiend thema, zoals euthanasie of 'de eigen regie bij menswaardig sterven' of de Islam in de christelijke wereld. Maar ook over het maken van een boeiende tentoonstelling in het Frans Halsmuseum na een introductie van een curator. Ook organiseerden we wandelingen. Ik vind het dus heel leuk om te zien dat die nu weer georganiseerd worden.'

NIVON-huis

'We hadden toen nog een eigen onderkomen- het Nivon-huis en we hadden bewust geen zendingsdrang. Gemeenschappen en gemeenschappelijkheid speelde een belangrijke rol. Vanuit die gedachte werd wel actief gewerkt om de vereniging groter te maken. In een artikel droomde ik over een grote Bavo vol met humanisten. Maar het tijt keerde. Rond 1995 werden verschillende afdelingen te klein om zelfstandig voort te bestaan. Afdeling Haarlemmerland was indertijd binnen Humanistisch Verbond een proefregio om te zien hoe een fusie zou verlopen, in dit geval van Haarlem eo, Haarlemmermeer en IJmond. Gelukkig is dat goed gegaan. Het Nivonhuis is helaas afgebrand, net als het hele archief dat daar opgeslagen lag. Dat is wel heel jammer.'

Het gesprek

Het wordt duidelijk dat het gesprek entameren een belangrijke motivator is geweest voor Gert Jan. Na zijn periode in het bestuur heeft nog een tijdje met veel plezier een gespreksgroep geleid in Hoofddorp. Ook heeft hij een tijdje op de Reinalda-bus gereden, waar het gesprek met de reizigers hem plezier deed.

Daarnaast werden de bestuurlijke kwaliteiten van Gert Jan Binkhorst herkend en benut. Hij was regelmatig landelijk actief en werd gevraagd om toe te treden tot de Stichting bestuur Vrienden van het Renaldahuis, het woonzorgcentrum op humanistische grondslag dat is gebouwd op initiatief van het Humanitas, de Vrije Gedachte en het Humanistisch Verbond Haarlem). Doel van de Vrienden was om leuke activiteiten mogelijk te maken en te organiseren voor de bewoners van het Reinaldahuis. Ook daar werd hij geconfronteerd met een behoefte tot fusie. Die eerste poging ging gelukkig niet door. Het Reinalda kon zelfstandig blijven bestaan.

Reinaldahuis

Toen in 2017 de toenmalige partner van Gert Jan Binkhorst niet meer thuis kon blijven wonen, raakte hij op een veel persoonlijker manier betrokken bij het Reinaldahuis. Als haar vertegenwoordiger/mantelzorger werd hij in 2018 lid van de cliëntenraad en in 2021 voorzitter. In die rol raakte hij betrokken bij een volgende fusiepoging. In 2022 vond een fusie plaats tussen de Zorggroep Reinalda en de organisatie Kennemerhart. Als kleine zorgorganisatie zelfstandig blijven paste simpelweg niet meer in de tijd. 'Je staat er versteld van hoeveel energie daarin gaat zitten, in zo'n proces. Niet alleen de organisaties maar ook de ondersteunende (Vrienden van...) organisaties fuseerden-met de nodige moeite. En de cliëntenraad moest onder een nieuwe structuur gaan vallen, met een cliëntenraad voor elke woonzorglocatie en een

centrale cliëntenraad. Daarom hebben we ook een identiteitsraad opgezet, om de eigen identiteit van het Reinalda ook na de fusie te behouden.'

Als we proberen de rode draad in Gert Jan's inzet voor het Humanistisch Verbond te verwoorden, herkennen we het volgende:

"Hoe geven we vorm aan ons leven. Hoe houden we regie?" Deze centrale vraag van het Humanistisch Verbond staat ook voor Gert Jan centraal.

"Wat merken de bewoners ervan". Om welke beslissing het ook gaat- dáár gaat het om. Helaas wordt dat nog wel eens uit het oog verloren.

"Ben je al wezen kijken?". Deze komt vooral uit zijn werk voort. Gert Jan vindt het belangrijk dat je als bestuurder, ambtenaar, leidinggevende, toezichthouder uit je kantoorstoel komt.

Bereid het morgen weer aan te passen

We kunnen rustig constateren dat het humanisme vormend is geweest voor Gert Jan. Hij benadrukt dat alle inzet als vrijwilliger ook heus niet alleen geven is, maar ook ontvangen. 'Ik heb veel kunnen doen voor mensen, steun kunnen geven, maar heb ook zelf veel geleerd, me ontwikkeld. Het was ook verrijkend voor mezelf. Ik heb leren organiseren en geleerd geduld te hebben. Humanistisch Verbond heeft bijgedragen aan mijn levenshouding. Mijn humanistische vorming was ook terug te vinden in mijn werk, waar ik als lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hun slogan 'scheppend denken- schouwend doen' heb leren kennen. Een belangrijke kracht van ons als humanisten is ook dat we iets heel stellig kunnen vinden, maar bereid zijn het morgen weer aan te passen, op basis van nieuwe argumenten. En dat we ons ervan bewust zijn dat het gaat om de inhoud, maar ook om de manier waarop je ergens komt.'

Ritme in bijeenkomsten

De komende jaren wil Gert Jan zijn tijd meer besteden aan reizen met zijn partner, vertelt hij. Groot Brittannië wordt ongetwijfeld 1 van de bestemmingen. Dat land viert dit jaar het tweehonderdjarige jubileum van de spoorwegen. Als oude-treinen-fanaat mag hij dat natuurlijk niet missen....

Na al die betrokken jaren kunnen we ons niet voorstellen dat Gert Jan nu stil blijft. Desgevraagd zou hij -als hij nu voorzitter was- zorgen voor een duidelijk ritme in de bijeenkomsten en continue ontwikkeling. Het huidige bestuur is dus al goed op weg. En hij zou opnieuw op zoek gaan naar een vaste plek, waarvan mensen weten dat ze er altijd terecht kunnen. Dat laatste lijkt lastiger te realiseren.

Samen Wandelen, Samen Lezen

Humanistisch Verbond organiseert samen met Bibliotheek Velsen, Culturele Apotheek en Stichting Welzijn Velsen 2 mooie activiteiten.

Gestart wordt met 'Samen wandelen, samen lezen'. Tijdens een wandeling worden mooie gedichten gelezen. Meer info daarover op onderstaande flyer.



Ga je mee wandelen?
Onderweg komen we mooie gedichten tegen die we samen lezen.

Loop samen mee met deze gezellige lentewandeling op: 3 april en 17 april.

Na afloop praten we na bij een kop soep en iets lekkers.

Aanmelden voor de wandeling en/of soep bij huis van de Wijk De Stek, Heirweg 2a in Velsen-Noord

Donderdag 3 april, wandeling 10.30 uur - 12.00 uur en soep eten van 12.00 tot 13.00 uur
Donderdag 17 april, wandeling 10.30 uur - 12.00 uur en soep eten van 12.00 uur tot 13.00 uur

Adres: Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2, 1951 CD Velsen-Noord

De wandeling is georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Velsen, Welzijn Velsen, Culturele Apotheek en Humanistisch Verbond.

de Bibliotheek Velsen **welzijn** VELSSEN  **HUMANISTISCH VERBOND**

Daarna wordt op 4 maandagen samen gelezen en aan de hand van literaire teksten gesproken over verschillende thema's waarover meningen en opvattingen tot polarisatie kunnen leiden, zoals klimaat en gender.

data: 12 mei, 26 mei, 16 juni en 30 juni

tijd: 13.30-14.30 uur

plaats: Huis van de Wijk De Stek, Heirweg 2a, Velsen Noord

informatie en aanmelden: Lia van den Berghe, info@hvhland.nl of 06-23614622



Het Stevige Midden organiseert dialoog met en voor iedereen die niet langer stil wil zijn. Voor iedereen die niet accepteert dat belangrijke waarden als rechtvaardigheid, respect, diversiteit, zorgvuldig omgaan met elkaar en met de leefomgeving onder druk komen te staan.

Omdat dit zo goed aansluit bij onze humanistische uitgangspunten doen we hiervan graag verslag.

Het stevige midden is een in 3 bijeenkomsten tot 60 gegroeide groep mooie mensen die hun zachte stem nadrukkelijker willen laten horen. Op 25 februari ging deze groep uiteen in subgroepen om concrete actiestappen te formuleren. Zo zijn er onder andere voorbereidingen getroffen voor verschillende vormen van samen eten, demonstreren, met andere organisaties in dialoog gaan, nadere verdieping op de polarisatie-veroorzakende mechanismen en effectieve communicatie.

Het is indrukwekkend om te zien hoe met plezier veel energie effectief gebundeld wordt.

De komende weken zal een aantal activiteiten nader vorm gegeven worden in de praktijk. Op vrijdagavond **23 mei** zal vervolgens een **mini-festival** plaatsvinden in Haarlem, waar weer nieuwe mensen zich kunnen aansluiten. Ook leden van HV Haarlemmerland zijn van harte uitgenodigd hier met het stevige midden te komen kennismaken en zich te laten verleiden om aan te sluiten.

Meer info bij: hetstevigemidden@pm.me

Niets

doen

is

geen

optie

Niets doen is geen optie

Niets doen is geen optie is het thema van de vredesweek, die dit jaar valt op **20-28 september**. Zeer passend bij de situatie waarin we ons nu bevinden. Humanistisch Verbond Haarlemmerland zal net als voorgaande jaren meedoen aan de **Vredesweek Haarlem**, een samenwerkingsverband van meer dan 30 organisaties die elk jaar veel boeiende activiteiten organiseert in de vredesweek. Vanuit het thema van de vredesweek, lijkt wachten tot september met **iets doen** echter geen optie. Daarom voor iedereen die dit zo ervaart de volgende suggesties:

- > Sluit je aan bij de werkgroep Vredesweek Haarlem. Meer info bij Lia de Ridder via info@hvhland.nl
- > Wandel mee met de stadswandeling Sporen van Slavernij; 4 april, zie hieronder
- > Sluit je aan bij Het Stevige Midden (zie ook artikel elders in deze nieuwsbrief) via hetstevigemidden@pm.nl
- > Demonstreer mee met Breed Platform Palestina Haarlem, iedere eerste zondag van de maand van 14-15 uur op de grote markt
- > Ga naar 1 van de bijeenkomsten in cultuur- en debatcentrum Pletterij, Lange Herenvest 122, Haarlem
- > Kom samen met deelnemers aan het maandelijks vredesgebed, elke eerste maandag van de maand vanaf 12 uur, ook vanaf de grote markt
- > Ga wandelen en laat je verbinden door gedichten op 3 en/ of 17 april vanaf 10 uur. Start bij Huis van de wijk De Stek, Heirweg 2, Velsen-Noord
- > Ga lezen tegen polarisatie in Huis van de Stek in Velsen Noord op 12 en 26 mei en 16 en 30 juni. Meer info bij Lia van den Berghe via info@hvhland.nl

Er is ongetwijfeld meer om te doen. Wil je jouw ideeën daarover delen met de andere leden in deze afdeling? laat het ons weten op redactie@hvhland.nl



Innerlijke meerstemmigheid

Verslag verdiepingsdag 'omgaan met polarisatie'

door Jaap Slabbekoorn

Een verrijkende verdiepingsdag
Wie zijn wij werkelijk?

Hoe vormen de rollen, labels,
mutsen en petten die we dragen ons
zelfbeeld en onze interactie met
anderen?

Tijdens een recente verdiepingsdag van het Humanistisch Verbond doken cursisten in het concept van innerlijke meerstemmigheid. We hebben allemaal verschillende kanten in onszelf: de kritische stem, de zorgzame kant, de rebel, de perfectionist... Vaak nemen deze stemmen de vorm aan van rollen die we onszelf – of die anderen ons – toedichten. Soms bewust, soms onbewust. Meer info over deze verdiepingsdag op de website.

Avond-stadswandeling langs Koloniaal verleden Haarlem

Wandel mee op vrijdagavond **4 april** tijdens de avond stadswandeling van Sporen van Slavernij Haarlem en leer over de erfenis van het Haarlems koloniaal verleden. Hoe was de Haarlemse elite betrokken bij de slavenhandel en het koloniaal bestuur? Wat was de rol van Haarlems textiel? En wie was Susanna Dumion?



De avond stadswandeling start vrijdag **4 april** om 20.00 uur vanaf het beeld van Laurens Janszoon Coster op de **Grote Markt** in Haarlem, en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. **Verzamelen om 19.45 uur.**

De kosten zijn € 20,-- per deelnemer, aanmelden via

www.sporenavslavernijhaarlem.nl

Leeskringen van Humanistisch Verbond Haarlemmerland

Nieuwe leeskring

Een nieuwe leesgroep is gevormd, die zich bezighoudt met maatschappelijk betrokken onderwerpen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 14 mei bij Ahmad.

De honderdjarige oorlog tegen Palestina van **Rashid Khalidi** wordt dan besproken.

Rond 16 uur maken we een afspraak over een volgende titel.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Piet de Vries, tel. 023-5253547

Leeskring 1 heeft **Het late leven** van **Bernhard Schlink** gelezen

Op woensdag 2 april wordt het volgende boek besproken: **Over tijd en water** van **Andri Snaer Magnason**.

'In de komende honderd jaar zullen er fundamentele veranderingen plaatsvinden in de waterstaat op aarde. De meeste gletsjers buiten de poolcirkels zullen smelten, de zeewaterspiegel zal stijgen, de temperatuur op aarde zal omhooggaan. Dit alles zal gebeuren in de periode van één mensenleven. "Over tijd en water staat stil bij de complexiteit en ongrijpbaarheid van het klimaatprobleem. Toch is er hoop" zegt Andri Snær Magnason.' – Vrij Nederland

Leeskring 2 heeft **De nacht voor de scheiding** van **Sandor Marai** gelezen.

Op 29 april **Winterwater** van de 'Haarlemse' schrijver **Lex Pauleaux** besproken.

Wil je een keer een leeskringbijeenkomst bijwonen voor je besluit al dan niet lid te worden van een leeskring? Dan ben je van harte welkom. Neem contact op met

Ruud Geluk (tel. 023 532 7558/ 06 275 63733) voor leeskring 1 of

Jaap Slabbekoorn (tel. 0624677606) voor leeskring 2.



Activiteiten komen de periode

Het bestuur van de afdeling Haarlemmerland organiseert samen met de leden verschillende activiteiten. De volgende bijeenkomsten staan gepland:

- 30 maart Filosofische wandeling
 - 10 uur
 - Theehuis Haarlemmerhout
- 6 april film op zondag; meer info volgt
 - in de middag
 - Schuur, Haarlem
- 27 april Filosofische wandeling
 - 10 uur
 - Theehuis Haarlemmerhout
- 11 mei De Ontmoeting. Thema: Waarom en hoe word je een activist?
 - Meer informatie volgt....
- 13 mei: Tabee Kafee
 - aanvang 20 uur
 - Jansstraat 33 Haarlem
 - aanmelden bij info@hvland.nl
- 14 mei: Algemene Ledenvergadering HV Haarlemmerland
 - tijd 20 uur
 - Jansstraat 33
 - met lezing van Robbert Bodegraven over stellingname door het HV
 - alleen voor leden, aanmelden niet nodig, wel fijn
- 25 mei Filosofische wandeling
 - 10 uur
 - Theehuis Haarlemmerhout

Informatie en contact

HV Haarlemmerland: info@hvland.nl Rijnstraat 114, 1971VJ IJmuiden

Duo voorzitters: Sophie de Boer en Jaap Slabbekoorn

voorzitter@hvland.nl

Landelijk bureau: 020 52190 00, info@humanistischverbond.nl

Geestelijke Verzorging: Greet Doornenbal 06 41 144 029 of
Questio 06 38 840 277

Humanistische Uitvaartbegeleiding: 0900 90050 30

<https://humanistischeuitvaart.nl>

humanistischeuitvaartzhh@gmail.com

Colofon

Uitgave: Humanistisch Verbond Haarlemmerland

Redactie: Lia de Ridder, Paul Hendriks en Jaap Slabbekoorn,

redactie@hvland.nl