

HUMANISTISCH VERBOND Haarlemmerland

Ecohumanisme

Een nieuwe nieuwsbrief in het nieuwe jaar.

Korter, krachtiger, thematischer.

Dit eerste kwartaal is ecohumanisme het thema. Hoe ben als humanist bezig met, betrokken bij het klimaat, de natuur? Hoe praat je met anderen over het klimaat, over doen en/of laten?

Wanneer moraliserend, veroordelend, open, vragend, stimulerend?

De afdeling organiseert verschillende mogelijkheden om met andere mensen in gesprek te gaan en jezelf en de ander te bevragen over dit thema.



In dit nummer vind je de activiteiten die rond het thema ecohumanisme georganiseerd zijn in chronologische volgorde. Op **15 februari** start **De Ontmoeting**, waar het gesprek over eigen handelen centraal staat, na een inleiding door experts. Op **17 februari** volgt de **Lezing** met **Prosper de Roos** (in Hoofddorp), waarbij we uiteraard ook met elkaar in gesprek gaan. Op **22 februari** kun je je al wandelend verdiepen in wat ecohumanisme voor jou betekent, waarmee je helemaal klaar bent voor de **Masterclass Klimaatgesprekken** op **14 maart**.

Daarna volgt een vooruitblik naar het thema van het volgende kwartaal, burgerschap. Op **4 maart** vertelt **Eva Rovers** hoe we onze democratie kunnen versterken.

Tussendoor kun je in dit nummer kennismaken met **Ben Binnendijk**, je al dan niet herkennen in de uitdagingen van een ecohumanist in de **Column** van **Paul Hendriks** en je laten inspireren door één van de leesgroepen. Wellicht ben je -net als Jos- geïnteresseerd in een cursus **praktische levenskunst**? Laat het dan even weten!

Maar we beginnen, zoals gebruikelijk, met een gedicht. Gevolgd door een terugblik op de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. We sluiten af met een boekentip **in the spotlight**.

Klimaat

Meer dan ooit vroegen we ons dat jaar af
wat de prijs is van kappen

hoe een bosrand ontstaat
of een dier weet dat het op een eiland leeft

hoe een vogel zich zo weet te vouwen
dat hij precies door het gat van zijn nestkast past

wat het soortelijk gewicht is van smeltend ijs
-hoe altijd soms is

waarom je niet wenteltrap kunt zeggen
zonder dat je hand omhoog kringelt

als rook uit een schoorsteen op een huis
waarin het behaaglijk was

wat het precies is
dat het einde van een tijdperk markeert.

Frouke Arns

Van start in het nieuwe jaar

Zaterdag 24 januari het Nieuwjaarscafé, goed bezocht door zo'n 50 leden.

Na een kort welkom door Sohie en Jaap hield Silvia Benschop een lezing over ecohumanisme.

Daarna was het podium voor Orchestre Partout (<https://orchestrepourt.nl/>) . Een 'band' met muzikanten uit de hele wereld, nieuwkomers en Nederlandse muzikanten.

Ieder bandlid zong en/of speelde met passie en vertelde haar/zijn eigen verhaal. Met zowel heimwee, verdriet als ook levenskracht en optimisme. Met uiteindelijk iedereen uit de stoelen op de (dans)vloer.



DE ONTMOETING:

“In gesprek over Ecohumanisme.”



'De ontmoeting' is in februari gericht op Ecohumanisme. Met Hiltrud Pötz (expert vergroening in de stad) en Carmen Capendale (stadsecoloog van Haarlem) gaan we in gesprek over botsende belangen in de stad.

Zondag 15 februari 5.30-17.30 uur

Locatie Jansstraat 33, Haarlem

Toegang gratis; wel aanmelden bij info@hvland.nl

Voor meer informatie [zie](#) de website

Humanisten van Haarlemmerland

Ben Binnendijk: 'Mensen verenigen zonder anderen in een hoekje te duwen.'

door Lia de Ridder



Vol passie vertellen Ben en zijn vrouw Marja over het diepe respect dat ze hebben voor een Statushouder in hun omgeving, die keihard werkt aan een nieuwe toekomst voor hemzelf en zijn gezin. En over de taaie strijd die dit kost. Samen met 6 andere Nederlanders helpen Ben en Marja deze Syrische man een handje. Daarbij krijgen zij ook de lelijke kanten van Nederland te zien en de dilemma's waar je als vluchteling mee te maken kan krijgen. Het illustreert hun grote maatschappelijke betrokkenheid en waarom Ben het zo belangrijk vindt

dat Humanistisch Verbond niet alleen ergens voor staat, maar -waar nodig- ook actie onderneemt. Meer over Ben's uitgebreide ervaring met Humanistisch Verbond en zijn opvattingen hierover vindt je op de website.

<https://haarlemmerland.humanistischverbond.nl/humanisten-van-haarlemmerland-8/>

NIEUW IN HAARLEMMERMEER

“Wat kan het humanisme persoonlijk voor je betekenen?”



Wat betekent het om mens te zijn? Hoe geven we zelf zin aan het leven?

Welke verantwoordelijkheid hebben we voor elkaar en voor de aarde? Wil je meer weten over het (eco-)humanisme?

Kom op **17 februari** naar de lezing van **Prosper de Roos**, filosoof en mediamaker vanuit het uitgangspunt dat we als mensen 1 wereld delen met de natuur. Welke verhalen vertellen wij elkaar?

Aanvang: 20 uur

plaats: Bibliotheek Hoofddorp Centrum, Raadhuisplein 7, Hoofddorp

Toegang: 3,50

Voor meer informatie en om je op te geven kijk op de website;

<https://www.cpunt.nl/agenda/lezing-kennismaken-met-humanisme>

En wel hierom

Column: *Door Paul Hendriks*

Vrij naar Cor van der Laak doet Paul Hendriks dit keer hilarisch verslag van de uitdagingen in zijn leven als verantwoordelijk burger die het consumentisme achter zich dacht te hebben gelaten. [Kijk op de website](#) voor zijn column over ecohumanisme. Mét filmtip!



De volgende Humanistische wandeling is op zondag 22 februari om 10 uur, met het startpunt bij het Theehuis De Haarlemmerhout
We gaan verder met het thema Ecohumanisme. Na een korte inleiding door Paul Hendriks gaan we al wandelend heel concreet met elkaar in gesprek over wat ecohumanisme voor ons betekent; of en hoe we er mee bezig zijn.

Na afloop drinken we koffie/thee met elkaar. Loop jij ook mee?

Om je op te geven. Stuur een e-mail naar info@hvhland.nl

De inleiding van de vorige keer, onder de titel '**De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen maar het vuur is groter dan ik**' kun je vinden op de [website](#).

Masterclass klimaatgesprekken



Het

Humanistisch Verbond en Stichting Klimaatgesprekken slaan de handen ineen en bieden een gratis **masterclass Klimaatgesprekken** aan.

Wat kan je verwachten? In deze interactieve masterclass staan het erkennen van gevoelens, het delen van waarden en het stimuleren van persoonlijke inzet centraal. We duiken diep in onderwerpen zoals onze invloed op het klimaat, de termen voet- en handafdruk, en vuistregels voor effectieve gesprekken over het klimaat.

14 maart, van 14:00 tot 17:00

Locatie: **Het Badhuis , Leidseplein 49** Haarlem

Voor meer informatie en om je aan te melden, kijk op de website

Eva Rovers over versterking van onze democratie



Eva Rovers is schrijver en directeur van non-profitorganisatie Bureau Burgerberaad. Afgelopen najaar verscheen haar nieuwste boek ***Waarom we politiek niet alleen aan politici kunnen overlaten***, waarin ze met internationale voorbeelden laat zien hoe inwoners blijvend bij besluitvorming betrokken kunnen worden – en welke kracht dat losmaakt.

4 maart om 19.30 uur in Jansstraat 33 Haarlem

De toegang is gratis.

Voor meer informatie en opgave stuur een e-mail naar info@hvhland.nl

Praktische Levenskunst in Haarlem?

Lezers schrijven: Jos Harmsen

Jos Harmsen, lid van onze afdeling, wil graag de cursus '**Praktische Levenskunst**' volgen. Nu kan dat alleen nog in Hengelo of Assen. Hij vraagt zich af of meer Haarlemmers in dit thema geïnteresseerd zijn, zodat het haalbaar wordt de cursus naar Haarlem te halen. Lijkt het jou ook leuk om met mensen uit de afdeling deze cursus te volgen?

Meld je dan bij de redactie redactie@hvhland.nl

Voor meer info over de cursus, [klik hier](#).

Leeskringen van Humanistisch Verbond



Wil je een keer een leeskringbijeenkomst bijwonen voor je besluit al dan niet lid te worden van een leeskring? Dan ben je van harte welkom. Neem contact op met

- Ruud Geluk (tel. 023 532 7558/ 06 275 63733) voor leeskring 1
- Jaap Slabbekoorn (tel. 0624677606) voor leeskring 2

De volgende bijeenkomsten zijn:

Leeskring 2 **19 februari** De bandagist van Marenthe de Moor

Leeskring 1 **19 februari** Dag van Michael Cunningham

Lees meer over de te lezen boeken. [Klik hier](#) voor leeskring 1 en [hier](#) voor leeskring 2

In de spotlight

Wat is goed leven ?



Door Jaap Slabbekoorn

Barbara Stok is een bekend en gewaardeerd striptekenaar.

Daarnaast is ze ook geïnteresseerd in filosofie. Dat leidde tot het boek "Wat is goed leven?" over Socrates.

Socrates, is wellicht de beroemdste en meest invloedrijke filosoof uit het oude Griekenland. Hij heeft nooit zelf iets geschreven. Wat we over hem weten komt, van zijn vriend en leerling Plato.

Een helder boek dat een inkijkje geeft in het leven van Socrates; met ontwapenende tekeningen.

Zondag 22 maart uur interviewt filosofe Manon Duintjer

Barbara Stok over dit boek. Ze doet dit in de mooie kapel van het

Rosenstock-Huessy Huis in Haarlem.

In "Wat is goed leven? brengt Stok de zoektocht van Socrates naar wijsheid en een deugdzaam bestaan op toegankelijke, humoristische wijze in beeld. Dit evenement wordt georganiseerd door Athenaeum Boekhandel Haarlem en Kennemer Boekhandel.

Datum: zondag 22 maart 2026 Aanvang: 15:00 uur

Locatie: Rosenstock-Huessy Huis (Hagestraat 10, Haarlem)

Wil je jouw stem ook laten horen in de nieuwsbrief van Haarlemmerland?

Neem dan contact op met redactie@hvhland.nl. Er zijn genoeg ideeën waar een extra redactielid werk van kan maken. Jaap of Lia legt je graag uit wat de mogelijkheden zijn.



Activiteiten komende periode

- 15 februari De Ontmoeting
 - Over ecohumanisme (in de stad)
 - Jansstraat 33
 - Aanvang: 15.30
- 17 februari Kennismaken met humanisme
 - C Punt, bibliotheek, Raadhuisplein 3-9 Hoofddorp
 - Aanvang: 20 uur
- 19 februari
 - Leeskring 1 over Dag van Michael Cunningham
 - Leeskring 2 over De Bandagist van Marenthe de Moor
- 22 februari Filosofische Wandeling in de Haarlemmerhout
 - Vertrek Theehuis De Haarlemmerhout
 - Aanvang; vertrek 10 uur
- 4 maart Themabijeenkomst burgerschap; met Eva Rovers
 - Jansstraat 33
 - Aanvang 19.30
- 14 maart Masterclass Klimaatgesprekken
 - Het Badhuis, Leidseplein 49 Haarlem
 - Aanvang: 14 uur
- 12 mei Algemene ledenvergadering
 - Info over plaats en tijd volgt
- 23 mei Verdiepingsdag Actieve Hoop
 - Jansstraat 33
 - Aanvang 10 uur

Meer informatie over deze activiteiten vind je, op de [website](#)

Meer nieuws

Wil je meer weten over andere, boeiende activiteiten in de regio, klik dan op de naam van de organisatie hieronder:

[Het HV Amsterdam en Amstelland](#) [De Kapel in Bloemendaal](#)
[Het Filosofisch Café Haarlem](#) [Amnesty International](#)
[De mensenkerk in Beverwijk](#) [De Remonstrantse kerk](#)
[Sporen van Slavernij Haarlem](#) [Sociëteit De Vereeniging](#)
[Humanitas Zuid-Kennmerland](#) [Humanitas Haarlemmermeer](#)
[Humanitas IJmond](#)

Informatie en contact

HV Haarlemmerland: info@hvhland.nl Rijnstraat 114, 1971VJ
IJmuiden

Duo voorzitters: Sophie de Boer en Jaap Slabbekoorn

voorzitter@hvhland.nl

Landelijk bureau: 020 52190 00, info@humanistischverbond.nl

Geestelijke Verzorging: Greet Doornenbal 06 41 144 029 of

Questio 06 38 840 277

Humanistische Uitvaartbegeleiding: 0900 90050 30

<https://www.humanistischverbond.nl/thema/humanistische-uitvaart/>

uitvaart@humanistischverbond.nl.

Colofon

Uitgave: Humanistisch Verbond Haarlemmerland

Redactie: Lia de Ridder, Paul Hendriks en Jaap Slabbekoorn

redactie@hvhland.nl



Copyright © 2018, Humanistisch Verbond, All rights reserved.

Humanistisch Verbond | Afdeling Haarlemmerland

info@hvhland.nl

[Deze mail doorsturen naar een vriend.](#)

[Uitschrijven voor deze mailings of voorkeuren aanpassen.](#)